



Stad Mechelen & Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen
nodigen u uit op de boekvoorstelling van
Rik Wouters. Een biografie
van Eric Min



Rik Wouters (°1882 Mechelen – +1916 Amsterdam) zou een romanpersonage kunnen zijn: straatarm kunstenaar, tragische geliefde, jong gestorven genie. In zijn zolderatelier verzon hij met klei, strijklicht en tekenpapier een ongeduldig oeuvre, met het gulle lijf van zijn model Nel in een glansrol. Deze vrouw van zijn leven was meteen Wouters' eerste biografe en de beschermengel die zijn nalatenschap met strenge hand zou beheren.

Biograaf Eric Min hield de grotendeels ongepubliceerde memoires, plakboeken en brieven van Nel tegen het licht. Samen met andere unieke bronnen levert dat een breed panorama van de belle époque op.

Eric Min (1959) werkte als criticus en essayist voor *De Morgen* en tal van andere bladen. Hij schrijft over beeldende kunst, fotografie en literatuur. Als curator verzorgde hij een tentoonstelling over Paul Nougé en het Belgische surrealisme. Zijn biografie van James Ensor werd in 2009 genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen.



Bernard Dewulf & Kurt De Boodt presenteren
Rik Wouters. Een biografie van Eric Min

Muzikaal intermezzo door Joke Schreurs
Na afloop wordt u een receptie aangeboden

Woensdag 29 juni – 20u

Zaal Mechelen Centraal
Congres – en erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 10 (ingang via Haverwerf)
B – 2800 Mechelen

Gelieve uw komst te bevestigen door te mailen naar lamot-erfgoed@mechelen.be

Na de boekvoorstelling bent u welkom op de tentoonstelling *Rik Wouters & co. Beeldhouwers in Mechelen*. Meer info hierover vindt u op www.rikwouters.be

Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen
Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen – 03 285 72 00